

Varkensgriendje, of de Meer?

We zullen wat meer vertellen over het varkensgriendje, waar nu de beelden van de varkens, gezaagd uit de bomen uit het parkje, een veel bekeken object zijn. Vanaf 1968 is in het dorp Well de riolering aangelegd. Voor die tijd speelde het varkensgriendje een belangrijke rol als onderdeel van het “open riool”.



Een zeer eenvoudige doorsnede tekening van het (vroegere) varkensgriendje. Links het Heust, dan het moerasachtige gebied van het griendje, groen is drassig gras, blauw zijn wat ondiepe slootjes. Naar rechts grenst het aan het terrein van het kasteel. De noordzijde sloot aan op de Mersloot.

De huizen rond dit gebied en in de “Wellse hoek” hadden vroeger allemaal een septictank, maar als deze vol was en overliep, kwam dit afvalwater in de diepste sloot van het griendje. Aan de noordkant sloot het griendje aan op de Meersloot (beter bekend als de Mersloot), waar dus ook dit afvalwater in kwam. Het griendje werd ook wel aangeduid als ‘de meer’. Onduidelijk is of de Meersloot naar dit moerasmeertje is genoemd of andersom.

Dit moerasige gebiedje werd tot 1968 gehuurd en gebruikt door Henk en Pietje Robbemondt, die daar aan het Heust hun boerderij hadden. In het moerasje hielden Henk en Pietje varkens, er stond toen ook nog een houten schuurtje in het moerasje, dat dienst deed als schuilplaats voor de varkens. Je begrijpt dat hier dus de naam "varkensgriendje" vandaan komt. De boerderij is er niet meer, daar heeft zoon Marinus nu zijn nieuwe huis gebouwd.

In de winter was het griendje een zeer geliefde plek om te kunnen taailappen. Er zullen velen onder jullie zijn die daar natte sokken hebben opgelopen.

Rond 1968 heeft de gemeente Ammerzoden, die eigenaar van de grond was, de pacht opgezegd. Het pachtcontract met de familie Robbemondt is toen ontbonden. Dat dit in vrij goede harmonie ging, wordt bewezen door het feit dat Henk Robbemondt en burgemeester Verdegaal samen in de auto naar de pachtkamer in Arnhem zijn gereden. En ook weer terug.

Bij de aanleg van het riool is de overtollige grond over het varkensgriendje uitgestort. Einde moerasgebied dus, hoewel..... Het is nog steeds een vrij nat gebied, zeker buiten de zomerperiode zijn er snel sporen in het park zichtbaar. Soms van een crossmotor, of een paard, maar ook van de grasmaaier.

Nog wat leuke weetjes:

De lindeboom bij de kerk, die van het bankje, is na de aanleg van het riool (opnieuw) geplant.

Daarvoor stond er ook een hele grote lindeboom, maar die heeft uiteindelijk de graafwerkzaamheden niet overleefd.

Otto Vos (Ot de Kuun) kwam, voordat het riool er was, met paard en (tank)wagen langs om met de puschep de septictanks te legen.

De bewoonster van het kasteel, toen mevrouw Boland, heeft zich altijd geërgerd aan die “vreselijke varkensweide”.

Het riool is aangelegd door de broers Van den Oord uit Ammerzoden. Voor de gebroeders Van den Oord (broers Toon, Ad en Frans de Sai), was het een van hun eerste klussen. Toon is later ‘den Ahlmann’ geworden en er is nog steeds een aannemersbedrijf gebr. Van den Oord.